

't CHIROMANNEKE

2017-2018

mei-juni



Inleiding

Beste Chirieliefhebbers,

Het Chirojaar loopt helaas weer stilaan ten einde aangezien we aan de twee laatste maanden zijn aangekomen. En laten we eerlijk zijn: ook dit jaar was het weer geweldig. De terreinen van Chiro Kalfort waren elke zondag zichtbaar gevuld met lachende gezichten. Daarom willen wij alle leden bedanken omdat zij elke zondag weer geslaagd maken met hun jeugdige enthousiasme. Dit schept voor ons als leidingsploeg enorm veel voldoening. Want ook dit mag gezegd worden: leider zijn, vergt veel tijd en inspanningen en gaat veel verder dan enkel op zondag komen leiding geven. Daarom is dit misschien ook het geschikte moment om als hoofdleiding de volledige leidingsploeg te bedanken voor een fantastisch jaar vol hoogtepunten.

Allereerst willen we nog even terugkomen op de fantastische maanden maart en april. Deze twee maanden waren toch wel de Chiromaanden bij uitstek! Uw zoon (of zonen) is (zijn) op weekend geweest en we hebben weer een topeditie van het Pekesweekend neergezet. Alsof dat nog niet genoeg was, organiseerden we de kampavond, volksdans en quiz. We mogen zeer tevreden zijn over het verloop en de opbrengst van deze activiteiten, waarvoor dank!

Gelukkig is het nog niet volledig gedaan en vliegen we er nog voor twee maanden ten volle in. Ook de maanden mei en juni beloven knallers te worden... In de maand juni zullen de meeste leiders vastgekluiserd zitten aan hun boeken aangezien de gevreesde examens er weer aankomen. Het is dus best mogelijk dat de vertrouwde leidingsploeg van uw zoon niet aanwezig is gedurende deze periode. Gelukkig zijn enkele oud-leiders bereid om ons uit de nood te helpen. Stiekem missen zij de Chiro en staan ze te popelen om hun Chiroshort nog eens te kunnen dragen. Hierdoor zal er dus heel de maand juni Chiro gegeven worden.

Uiteraard moet het echte hoogtepunt van ons Chirojaar nog komen, namelijk ons tiendaagse bivak. Dit jaar stellen we onze GPS in richting Westouter voor een onvergetelijke ervaring. Van 11 tot 21 juli zal het in Kalfort zeer stil zijn. Op zondag 8 juli tussen 19u en 21u kunnen de valiezen worden binnengebracht. Alle verdere informatie is terug te vinden in het kampboekje. De laatste Chirozondag van dit jaar zal doorgaan **op zondag 1 juli!** Een kamp vergt veel voorbereiding en daarom zal er de volgende zondagen in de maand juli, alsook in augustus, geen Chiro worden gegeven. Van deze maanden zal er dan ook geen Chiromanneke gemaakt worden.

Inleiding

Wie kamp zegt, zegt ook het begin van de zomervakantie. Dit klinkt bij de meesten (en zeker bij de leiding) als muziek in de oren. Nog even doorbijten tijdens de examens en daarna een welverdiende vakantie.

Maar vooraleer we vooruitblikken, staan de fantastische maanden mei en juni nog te wachten. Het zijn de laatste maanden van ons Chirojaar en daarom verwachten wij een extra talrijke opkomst om het jaar goed af te sluiten. Als nu ook het weer nog eens meezit dan hebben we een perfecte cocktail om ons weer twee maanden (en op kamp) ten volle te amuseren!

Tot op kamp!

Hoofdleiding Chirojongens Kalfort,

Flap en Tonnie



Sloebers

Zoals jullie al we zullen hebben gemerkt is de zomer weer in aantocht. Dit is zeer goed nieuws maar ook toch een beetje slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat het supertoffe Chirojaar nu zo goed als om is en dat we elkaar nog maar een paar zondagjes zullen zien 😞. Dit mede mogelijk gemaakt door het jaarlijks wederkerend fenomeen: de examens. Het goed nieuws is dat het einde van het Chirojaar dan weer de blijde intrede van een ander jaarlijks wederkerend fenomeen inluidt. En nee het is niet de Sint 😊. We hebben het natuurlijk over het event waar menig lid, leider en misschien ook ouder naar uitkijkt en dit is niets minder dan het tiendaagse kamp :-D. We hopen dan ook dat we met zoveel mogelijk sloebers naar Westouter trekken om de buurt daar eens op stellen te gaan zetten. Mocht je nog niet zeker zijn of je wel mee wilt kan je best eens aan oudere leden of de leiders vragen wat er zoal gedaan wordt op zo'n kamp zodat je direct vol goesting met ons meegaat.

Zondag 6 mei 2018: weerwolfje in het groot

Natuurlijk kennen jullie het gezelschapsspel weerwolfje wat we al eens op ons weekendje gespeeld hebben. Vandaag hebben de leiders dit spel vergroot en enkele aanpassingen aan gedaan zodat dit gezelschapsspel omgetoverd is naar een heus renselletje waarbij er burgerraden gehouden worden! Speel alvast het spelletje eens met de mama en de papa of de oma en de opa zodat jullie elke personage al kennen! 😊



Zondag 13 mei 2018: behendige dag

Wat gaan we vandaag weer doen??? We gaan eens kijken wie van onze sloebertjes het behendigste is. We gaan niet alleen over een koord lopen maar ook een parcours afleggen met een lepel en pingpong bal in de mond. En we zullen nog zooooo veeeel meer spelletjes doen deze zondag! Ben je zeer benieuwd naar de andere opdrachten en kan je de drang niet weerstaan om te proberen de meest behendigste sloeber te worden twijfel dan zeker niet om te komen!! See uu Sunday booyzzz

Zondag 20 mei 2018: GEEN Chiro (Pinksteren)

Jammer maar helaas is het vandaag geen Chiro door de uitstorting van den Heilige Geest (volgens wikipedia dan toch). Hierdoor zal het dus geen Chiro zijn en kan de leiding een beetje bekomen van alle vergaderingen die ze hebben gedaan voor het kamp. Geniet dus van jullie vrije dag en we zien elkaar gauw terug.

Sloebers

Zondag 27 mei 2018: edreekegmo gad

gaadnaV si teh nee gadnoz oz sla ella eredna. eW naag nettovar, toz neod, neleps, ... Of toch niet? Nee hoor! Als je de titel en de eerste twee zinnen leest zal je misschien al zien dat we vandaag alles omgekeerd doen. Zo gaan we onzen truien omgekeerd dragen, onze broeken omdraaien, achteruit lopen enz. Wil je zien wat voor gekke beelden dat oplevert? Kom dan zeker naar de chiro want het zal weer een dag worden om van vooronder te vallen!

Zondag 3 juni 2018:Fietsdag!!!!

Vandaag gaan we nekeer lekker sportief doen. we gaan namelijk van alles met de fiets doen. Het zal beginnen met kleine races waarna we jullie truckjes gaan leren zoals bunny hop's, tailwhips, Nadien gaan we over naar de zottere trucks zoals backflip, frontflip, Zoek alvast eens op wat al deze truckjes betekenen zodat je voorbereid naar de Chiro komt! Er zijn natuurlijk een aantal **belangrijke** dingen die jullie zeker niet mogen vergeten. Ten eerste jullie **fiets**. We gaan er natuurlijk ook voor zorgen dat alles veilig verloopt dus **helm**,

handbeschermers,

kniebeschermers,

elleboogbeschermers, ... wat je thuis nog allemaal hebt liggen om het veilig te maken. Doe het allemaal maar aan en vergeet zeker jullie beentjes en fiets niet in te smeren want ze gaan het deze dag allebei zwaar hebben.



Zondag 10 juni 2018:binnen de minuut

Beste sloooooeebbbeeerrttjjjeeesss!!! ondertussen hebben we afscheid genomen van mijn ooh zo toffe medeleiders den burak en flapmans. We zullen ze eventjes weer niet zien maar niet getreurd er is nog een derde leider aanwezig die niet moet studeren en met jullie samen deze zondagen weer top gaat maken. We gaan van alles proberen binnen de minuut op te lossen. Nadien zal er gekeken worden wie van de sloebertjes er de meeste opdrachten tot een goed einde heeft kunnen brengen.

Sloebers

Zondag 17 juni 2018: the cirkel games

Een cirkeltje hier, een cirkeltje daar. Vandaag gaan we alleen maar in een cirkel staan en naar elkaar kijken. Jullie vragen je nu waarschijnlijk af “wa is me da veu een program?” Wel ik zal jullie al prijs geven dat de spelletjes vandaag zeer intiem zullen zijn aangezien we zo goed als bijna altijd in een cirkel zullen staan. Zo zullen we elkaar constant in de ogen kijken. Ik hoop dat jullie allemaal openstaan voor verassingen dan zal dit weer een onvergetelijke zondag worden tot dan!

Zondag 24 juni 2018: zwemmen

RARARA wat zullen we vandaag gaan doen??? volgens mij gaan we ons amuseeren in het zwembad! Ik ga nog niet verklappen naar welk zwembad we gaan want dat is natuurlijk een surpriseke he! Vergeet zeker niet jullie **zwemkleden** , **zwembandjes voor diegene die dit nodig hebben en een klein beetje extra geld**. Graag zou ik de ouders willen vragen om te rijden. Als je kan rijden graag een sms'je naar mij sturen op volgende nummer:

0495331854

Zondag 1 juli 2018: LAATSTE CHIROZONDAG

Menne menne menne, is dat jaar weer voorbij gevlogen seg! T'is al de laatste Chirodag van het Chirojaar. Gene paniek er komt binnenkort het grote 10daagse kamp aan! Hier kunnen we ons nog eens 10 dagen uitleven waarna jullie eventjes zullen moeten wachten op het nieuwe Chirojaar. Wat we vandaag gaan doen is nog een verassing. See uu next time!



3 dikke smakkerds, een kampboekske en een kampinschrijvingsformulier
Van jullie heilige drievuldigheid,

Flap AKA Walebier
Yeanke AKA De Gruune
Burak AKA Tristan Skankovic

Speelclubs

Jo makkers

De laatste maanden voor het kamp zijn aangebroken. Ik hoop dat iedereen er nog altijd even veel goesting in heeft dan als in het begin van het jaar. Natuurlijk zal het weer een hele week worden vol plezier met momenten om je helemaal te laten gaan. Wij hopen dus op zoveel mogelijk leden die al eens graag willen oefenen hoe ze zich moeten amuseren op een Chiro kamp!

Zondag 6 mei 2018: Alles of niets!

Hebben jullie zin in een zondag die jullie fysiek en mentaal tot het uiterste zal drijven? Nee??? Dat is jammer, want vandaag gaan we dat toch proberen, maar zoals je misschien van de titel al kon afleiden, valt er vandaag iets te winnen! Wat dat is moet je maar zelf komen ontdekken.

Zondag 13 mei 2018: leer rijk

Vandaag zal geen gewone zondag worden, maar een heel bijzonder inleefspel. Voor dit spel gaat iedereen zijn beste pakje fantasie moeten mee pakken en een paar propere sokken omdat ik vaak zweetvoeten riek op de Chiro :D. Als je kan en wil mag je je ook verkleden als een nerd of een geek. Dan krijg je zeker al extra punten voor inleving!

Zondag 20 mei 2018: pinksteren

Sorry mijn allerliefste leden, maar vandaag zal er geen Chiro zijn. Chiro is en blijft een religieuze jeugdbeweging dus geven wij geen Chiro op feestdagen. Jullie mogen natuurlijk wel altijd thuis wat buiten spelen of zoals de meesten doen is op weekend gaan. Dus tot volgende week en vergeet dan zeker je beste paar armen mee te nemen.



Speelclubs

Zondag 27 mei 2018: Is het een fort? Of is het een burcht? Nee! Het is een kamp

Elke week horen wij “wanneer gaan we een kamp bouwen?” of “yes we gaan een kamp bouwen!” zonder dat we iets zeiden over een kamp, maar vandaag gaan we heel de dag wijden aan hoe je het beste, mooiste, stevigste en coolste kamp kunnen maken. Dus zorg maar dat je online al eens hebt opgezocht hoe we het beste kunnen beginnen en dan gaan wij het best kamp ooit maken!

Zondag 3-17 juni 2018: vervangleiding

Iedereen kent de coole leiding nog die vroeger in de Chiro zat en die we allemaal heel hard missen. In deze drie weken hoeft dit niet meer, want jullie leiding moet heel hard studeren en zal er deze dagen dus niet kunnen zijn. Wees een beetje lief voor deze leiders en tot de 24 ste!

Zondag 24 juni 2018: de dag van toen

Vandaag gaan we is testen wat jullie een heel jaar geleerd hebben op school en op de Chiro of in de sportclub. We gaan jullie verschillende proeven geven en quiz vragen om de vorderingen van het jaar te zien. Wie heeft het meeste vooruitgang geboekt en wie heeft het beste geheugen. Pak je notitie boekje maar mee, want dit wordt een dag om nooit meer te vergeten. Wie weet komt dit volgend jaar wel terug 😊.

Zondag 1 juli 2018: laatste Chirodag!!!

Wij gaan een hele week aan jullie vragen wat we deze laatste zondag het beste zouden kunnen doen. We kunnen eens gaan fietsen of we kunnen een hele dag binnen gamen of we gaan een keer zwemmen. Het is jullie keuze en we hopen dat dit nog een hele leuke laatste Chiro dag wordt!!!!

Veel groetjes van jullie leiding,
Jonas aka james aka rostenboemel
Chimme aka de lange



Rakkers

Yuuuu de menne vant gruun,

Het Chirojaar is weer voorbij gevlogen wat is met dat toch! We gaan alweer de laatste 2 chiromaanden tegemoet, maar niet getreurd na deze twee super mega bangelijke maanden is het natuurlijk nog Kamp, het hoogtepunt van het jaar natuurlijk! Met het kamp in zicht hebben wij(en jullie hopelijk ook!) al des te meer zin om elke zondag naar de Chiro te komen! Buiten het feit dat het weer ongelofelijke maanden zullen worden, is er ook minder goed nieuws.. Jullie zullen eind mei en juni jullie leidertjes Jakke & Moefie moeten missen aangezien deze individuen volop aan het blokken zijn. Geen nood, wij zullen zorgen voor de gepaste vervanging zodat jullie nog steeds vollenbak kunnen ravotten op onze Chiro terreinen!

Tot zondag, groene vrienden

Xoxo

Zondag 6 mei 2018: Temptation Island 2k18

Vandaag gaan we nekeer zien wie van jullie een potentiële Timtation zou kunnen zijn. Wij hebben voor jullie echte vrouwmensen geregeld zodat jullie al wat kunnen oefenen voor het echte werk later! Aangezien Jakke en ik de twee grootste en knapste verleiders zijn van Kalfort en omstreken, denken we wel dat we jullie het één en ander kunnen leren. Sweet kisses!

Zondag 13 mei 2018: substantie met hoog proteïne gehalte denatureren en omzetten tot Adenosine TriFosfaat en andere noodzakelijke voedingsstoffen voor het menselijk lichaam

Indien bovenstaande tussentitel jullie petje te boven gaat, kunnen we jullie volgend raadsel meegeven: het begint met een B en eindigt op ARBECUE...

Vandaag gaan we ons dus lekker in het zonnetje zetten, op het gemakske wat groentjes snijden, pasta'tje koken en lekker vleezokes bakken. Wat wilt een mens nog meer! Nu hoor ik jullie (of vooral jullie ouders) al denken: oh nee, ik zal al vlug 50 kilo aardappelsalade beginnen maken! Geen stress, de leiders zullen volledig zelf regelen! Hopelijk tot dan boyz!



Rakkers

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren (geen Chiro)

Pinksteren of Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Met andere woorden mogen jullie vandaag lekker lui zijn en thuisblijven! See you next week!

Zondag 27 mei 2018: Waterspelletjes

Ik heb al eens met onze goede vriend Frank gebeld, en hem van horen zeggen dat het vandaag goei weer zal worden! Perfecte moment om dus enkele waterspelletjes te doen! Vergeet vandaag dus zeker geen zwembroek en waterpistool! Natte kussen!

Zondag 3-10-17-24 juni 2018: rise of the vervangleiding

Helaas zullen wij vanaf nu geen leiding meer kunnen geven. Wij zijn namelijk volop bezig met studeren! Maar niet getreurd hoor want het kamp zal er sneller zijn dan jullie denken. Misschien kunnen jullie ook al beginnen met studeren??? Vroeg begonnen is half gewonnen! Alleszins veel succes gewenst boys!

Zondag 1 juli 2018: moefie: fall of the vervangleiding

Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws:

Slechte nieuws: omdat Jakke nog steeds aan het strijden is tegen een dikke 30 cm boeken, zal hij er vandaag spijtig genoeg niet bij zijn en zullen jullie hem moeten missen tot aan de aanvang van het kamp.

Goede nieuws: MOEFIE IS BACK IN TOWN B*TCHEZZZ!!!

Vandaag zal hij voor de laatste keer *traantje wegpinken* jullie leider zijn. Kom dus met massa's af naar de chiro voor deze laatste onvergetelijke chirodag!

Jan Raymond Frederika Van Praet
Mathias Lars Rina Milans

Toppers

Welkom iedereen. Dit is het laatste maandboekje van het chirojaar omdat het chirojaar op zijn einde loopt, mocht die evidente reden niet duidelijk zijn. We hopen dat jullie met evenveel enthousiasme als de vorige weken ons het leven zuur komen maken 😊 Even serieus, wij als leiding appreciëren enorm hoe jullie allemaal voor een schitterend chirojaar hebben gezorgd en we hopen dat we met zoveel mogelijk van jullie op kamp mogen gaan! Maar voorlopig, het was een eer boyz 😊

Zondag 6 mei 2018: gewestdag in breeven (FIETS MEENEMEN)

Onze leidingsploeg heeft recentelijk nog het volleybaltornooi gewonnen van de KSA en dat verbaast niemand meer. Chiro kalfort staat er namelijk om bekend altijd 'zenne kop te smijten' bij elk tornooi of elke wedstrijd waaraan ze deelnemen. Vandaag gaan we **met het fietsje** naar Breeven om te laten zien dat de Toppers echte 'meners' van Kalfort zijn. De sport is voetbal, dat had ik even vergeten vermelden 😊

Zondag 13 mei 2018: waterspelen

'Waterspelen' en geen spelletjes meer. We gaan waterspelletjes naar een hoger niveau te tillen zodat die diminutievorm er zomaar afvalt. Neem dus desnoods een handdoek mee of een andere T-shirt, maar dat zal niet nodig zijn als het weer meezit natuurlijk 😊 Dan drogen we onszelf op een rots als een krokodil.

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren (geen Chiro)

Een handleiding bij het vermelden van een feestdag in het maandboekje. Stap : surf naar wikipedia. Stap 2: zoek naar de feestdag die van toepassing. Stap 3: kopieer de hele pagina en plaats het volledig in het maandboekje. Daar doen wij niet in mee. Bij deze: HET IS PINKSTEREN EN GEEN CHIRO



Toppers

Zondag 27 mei 2018: luie sporten dag

Zetelpetanquen, golf spelen over een gans voetbalveld enzovoort. Vandaag is het de bedoeling om zoveel mogelijk sporten te spelen zonder daarbij enige fysieke vermoeidheid te ervaren. We vliegen erin, patat!

Zondag 3 juni 2018: Een ideetje van Wimmeke wegens afwezigheid van zijn innemende medeleider

Het jonkie van de twee leiders, heeft het vandaag voor het zeggen. Zijn wederhelft zit namelijk net niet te wenen achter zijn boeken. Of er een correlatie is tussen dat wenen en die boeken dat laat ik aan jullie. Jullie worden dus overgelaten aan de genade van onze garagist!

Zondag 10 juni 2018: Kalfortse beeksporten

Naast de chiro ligt de mega populaire molenbeek waar we eigenlijk niet zo veel mee doen, MAAAAAR we zullen hier verandering in brengen. Door het geweldige succes een paar jaar geleden zullen wij nu een 2^{de} editie organiseren met jullie. Dit zal gaan van met den boot varen tot duiken tussen de krokodillen. BE THERE!!!

Zondag 17 juni 2018: Hawaïdag

ne keer speciaal voor de ducky gon welle vandaag een chilldagske doen. We gaan lekkere cocktails drinken uit cocosnoten en ons verbranden aan het water. Pak dus zeker kleren mee in dit thema!

Zondag 24 juni 2018: beeebeekiejuuuu

Juuuu menne,

Vandaag is het de voorlaatste zondag met die o zo leuke leiders van jullie. We gaan deze dan ook goed afsluiten met bv. Een lekker fleeske op den bbq, een hapke en drankske. Natuurlijk met de nodige zonnestrallen op het gezicht. Breng vandaag ook **5 euro extra mee**. See you!

Toppers

Zondag 1 juli 2017: laatste zondag

De laatste der zondagen. Wat we vandaag gaan doen hangt af van de emotionele status van jullie leidertjes. Misschien gaan we wel een hele dag traantjes laten :/

Mannen, dit was het dan

Het boekje

En het reguliere chirojaar

(kamp komt er wel nog aan)

ale

dan euh

zen we ne keer door he

jooow

kzen den bastos

en ik zen de wim

Kerels

“INLEIDING”

Zondag 6 Mei 2018: Voetbal competitie te Bornem

Smeer de benen al in want vandaag gaan we met het **Vloke** (nvdr 'Vloke' > vélo > fiets in het Frans. Geen ongedierte dus) (**dus vergeet u (sic) fiets niet**) naar Bornem en gaan we is laten zien hoe goe da wij wel kunnen shotten (nvdr. Shotten op een bal, geen drank of drugsgelateerd shotten toegelaten op de Chiro) dit als voorbereiding op het Wkamp dit jaar. Natuurlijk met de voetbal talenten in onze groep kijken we uit op de eerste plaats om deze beker mee naar huis te nemen (nvdr. Jullie leiding weet niet zeker of er echt een fysieke beker aanwezig zal zijn)!



Zondag 13 Mei 2018: Bak dag



Bak dag... enkele zullen wel al een idee hebben wat dit inhoud.

ik zal het u eens kort vertellen.

vandaag staat alles in thema van de bak. Welke bak? Een bak cola? Fanta misschien? Of is het toch de kartonbak? Nen bak Fristi zal het toch niet zijn die hebben de leiders al opgedronken (sorry mannen de vaos had dorst). Toch zijn er verschillende dingen die je met een bak kan doen. Des te meer reden om zeker af te komen!

(nvdr. Jullie leiders moedigen op geen enkel mogelijke manier overmatig drankgebruik aan. Doe het rustig aan met die Fristi).

Kerels

Zondag 20 Mei 2018: Gang related

Vandaag zullen er rellen losbreken op de chiro terreinen van Kalfort driveby's Drugdeals samen met Niki naar de beestige rap deuntjes van Kalfort Massive en MC tempel luisteren. vandaag worden jullie allemaal bende leden. Verkleed komen brengt altijd + punten. In de foto kun je al een voorbeeld zien. Laat de rebel maar in je los en Slopen die handel!!!! (nvdr. Jullie leiders zijn niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die gepaard gaan met het effectief slopen van de Chiro – infrastructuur).



Zondag 27 Mei 2018: LORD OF THE EXAMENCHIRO: The Fellowship of Vaos (17:00 => 19:30)

Vandaag nemen we afscheid van 2 geliefde leiders. Pieter en Vincent moeten jammer genoeg ons midden even verlaten om zich te verdiepen in hun maandenlang ontlopen leerstof. Weken van gevloek en spijt staan in hun vooruitzicht, maar er is een redder aanwezig in ons midden. Vanaf vandaag neemt de legendarische Vaos het roer over om in z'n eentje het schip van de Kerels veilig in de haven te krijgen. Komt extra goed uit dat jullie ook binnenkort examens hebben. Zin in een wild avontuur? Vandaag naar de Chiro komen. De kans is wel groter dat het een avontuur op een scherm met een pak friet voor uw neus wordt (of buiten in de zon -dromen mag-), dan dat we zelf op trok gaan en er een avontuur van maken. Het zijn immers examens voor iedereen. Groetjessss.

Kerels

Zondag 3 Juni 2018: LORD OF THE EXAMENCHIRO: The Two Vaossen (17:00 => 19:30)

Na de legendarische zondag van vorige week, gaat ons verhaal nog steeds verder op de Chirodomeinen van Kalfort. De ring is nog steeds zoek en Vaos is met zijn trollenleger 'dE kERels' op zoek naar ultieme macht. Slaagt hij in zijn missie om de jonkvrouw haar hart te stelen tijdens zijn wilde zoektocht naar de ring??

Kom zeker deze zondag naar de Chiro om er zélf achter te komen of we een vet inleefspel gaan doen, of gewoon frieten gaan eten en gaan zagen over examens.

Doei xx

Zondag 10 Juni 2018: LORD OF THE EXAMENCHIRO: The Return of Piet (17:00 => 19:30)

DAAR IS IE WEER. Eindelijk zijn Pietje aka Het Meesterbrein is ook eindelijk klaar met de twee jaarlijkse marteling die door Academici ook wel eens 'de Blok' of 'Examens' genoemd wordt. Vandaag houden we dus een klein sereen moment om onze geliefde leider terug te ontvangen. Mediteren, beetje Shakra-zuivering, vage Indische muziek enal, ge kent het wel. Tot snel

Zondag 17 Juni 2018: LORD OF THE EXAMENCHIRO: Return of The Vinnie (17:00 => 19:30)

Joepie! Daar is hij weer! Eindelijk! Na een paar weken wachten zitten de Vinnie zijn examens er weer op, dus kan hij ons vandaag opnieuw vergezellen tijdens de voorlaatste Chirozondag van het jaar. Als verrassing heeft de Vinnie een verrassingsspel. Joepie maal twee dus. De kans is groot dat het eindelijk het Lord of The Rings inleefspel is waar jullie al twee weken op aan het wachten zijn. Om al een klein tipje van de sluier te lichten: de gedeelde rol voor de lelijke trol Smeagol zal naar Pieter en Jef gaan (mopje) (toch niet) (jawel hoor geen zorgen, ly Vaos en Pietje). Tot dan jongens. X3

Kerels

Zondag 24 Juni 2018: Laatste Chiro Zondag

Het is bijna ten einde de laatste chiro zondag. Vandaag gaan we eens terugblikken naar hoe het jaar is verlopen of jullie nu toch die eene crush hebben kunnen kussen of meer vriendjes hebt gemaakt. Of om gewoon je traantjes weg te werken van de examens die jullie hebben gehad. C U there boiis *(nvdr. Er is misschien een bbq voorzien. Afwachten. Spannend.be. Iedereen wordt verwacht.)*

Zo jongens, dat was het.

Het laatste boekje van het jaar.

We hebben lach en traan gedeeld dit jaar. Zonnige momenten in de regen en regenachtige momenten in de zon overleefd.

We hebben er allemaal samen een prachtig jaar van gemaakt, en we hopen dat jullie dit gevoel met ons delen.

Maak jullie klaar:

Het kamp wordt nog beter.

~~Vos~~ PIETJE
Vinnie xxx

Aspiranten

Yuuu mandaroane,

We kondigen het al even aan: bij het lezen van dit boekje mag gehuild worden... Het is namelijk ondertussen het laatste Chiromanneke van dit Chirojaar! Dat betekent ook dat zowel jullie als jullie leidertjes nog eens pijnlijk geconfronteerd worden met de examens in juni. Maar vooraleer dit het geval is, gaan we er in mei nog eens een flinke lap op geven! En na deze 2 maanden staat er nog een bangelijk 10-daags evenement op ons te wachten, dus effkes doorbijten guys! Het einde is reeds in zicht!

Zondag 6 mei 2018: Gewestvoetbal



Het gewest Kla'Bant had vernomen dat we dit jaar terug WKamp hadden dus daarom dat ze vandaag de Gewestvoetbal organiseren zodat we ons kunnen opwarmen tegen al die amateur-Chiroploegen... Den beker ligt er

met andere woorden gewoon om te rapen vandaag he mannen ;) Pakt dus allemaal jullie **voetbal/sportschoenen** mee zodat we hier onze skills ne keer kunnen tonen! Délégé Themes zal deze middag ook voor de verkoeling en de sfeer zorgen...

Zondag 13 mei 2018: Gemengde part 2

Toen de meisjes afgelopen maand terug vroegen om gemengde te doen en daarbij eens lief naar ons knipoogden, konden we niet anders als toestemmen. Daarom gaan we vandaag dus voor de 2^{de} keer gemengde doen! We weten allemaal dat Thomas hier het hardst naar uitkijkt omdat hij dan geen excuus moet verzinnen voor zijn wekelijkse (sfeer)gesprekken met de aspirantenmeisjes. En stiekem ook omdat den Tonnie toch onder den indruk is van al dat vrouwelijk schoon! Met andere woorden, komen (niet te letterlijk nemen) is de boodschap.

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren (Geen Chiro)

Vandaag is het Pinksteren en zoals het een goede Katholieke jeugdbeweging betaamt, geven we dus vandaag geen Chiro. Aangezien we dus deze dag met de hele leidingsploeg de uitstorting van de Heilige Geest en de 49^{ste} dag na Pasen wouden vieren, geven we dus geen Chiro! We hebben met de leiding zelfs een heel weekend rond dit prachtige feest opgebouwd met een mede Chiro uit Tessenderlo, dus leiding geven zou dan wat te veel van het goede zijn.

Aspiranten

Zondag 27 mei 2018: Vervangleiding

Vandaag begint min of meer officieel de periode waar wij beiden de slagzin 'Ja.... OWKEEEEEJ' gemiddeld tien maal per dag in pure agony zullen uitroepen. De aanleiding voor het gebruik van deze door mezelf (lees: Themes) gepopulariseerde uitspraak kunnen jullie (op aanvraag) terug vinden in onze syllabi (dat is een geleerd woord voor cursussen, Dentel a). Genoeg gezeverd mannen, den Tonnie en ik zullen de volgende weken ons semi-langetermijngeheugen proberen volstouwen met zoveel mogelijk leerstof om te slagen op onze eksaampjes. Brand alvast een keiske voor ons (eventueel in de gezellige messeltent) en tot over een slordige maand!

Zondag 3 juni 2018: Vervangleiding

Is het den Tank?? De Pringles?? Misschien ene Z. Lerno? Of is het gewoon onze eigenste Vaos die jullie vandaag zal verwelkomen op het chiroheem? Kom zeker eens een kijkje nemen deze zondag boys!

Zondag 10 juni 2018: Vervangleiding

OeiOeiOei! Ik heb eens een blikske geworpen op de kalender van de Sjabi en merkte meteen op dat ook jullie (het merendeel dan toch) zich door de examens zullen moeten ploeteren! Komaan boys! Jullie leiders weten hoe het is! Letsgooooooo! Succes menne!!!! **Noot:** Voor diegene die wel kunnen/wensen komen: jullie zijn steeds welkom, maar laat dit wel op voorhand weten zodat we tijdig substitute-leaders kunnen inschakelen. Tet de velgende!

Zondag 17 juni 2018: Vervangleiding

Jullie leiders kijken ondertussen hoogstwaarschijnlijk reikhalzend uit naar het einde van de complete helle-cyclus beschreven in 'La Divina Commedia' (Geschreven door Dante Alighieri). Het. Is. Bijna. Gedaan. Moge God ons bijstaan. Danke.



Aspiranten

Zondag 24 juni 2018: The Return Of The(mes) King

JAAAAAAAAAAAAAAAAA MANNEEEEEEEEEEEEE!!!!!! DE HEER IS WAARLIJK OPEGESTAAN HALLELU-HU-JAAAAH. Terwijl den Tonnie nog aan het crawlen is achter boekjes ben ik weer volledig terug! Boyka's, gemeend. Vandaag gaan we een keivetsupercoolgraafsweet-a spel spelen dat ik eigenlijk nog ineen moet flansen. Ik beloof wel, zoals altijd, kwaliteit af te leveren. Tot op de gireau! Yuuhuuuuu

Zondag 1 juli 2018: Laatste Chirozondag!

Vandaag is het de leste. Vandaag bakken we 'goei vleis op ne rooster'. Vandaag genieten we volop van het zonneke. Vandaag is het nog eens een goede oude chirozondag. Mannen... we verwachten jullie allemaal! Alvast merci voor het Topjaar <3 (it'll only get better).

Kisses and Hugs

De Meester van de Mosseltent

&

Tonnie Pirlo aka Tonnie De Rossi aka Tonnie Del Piero



&



